

Vraag het aan Morya



Zet het van je af

“Wanneer mensen in hun betrachtingen gedwarsboomd worden, raken ze soms helemaal buiten zichzelf omdat er een woede kan zijn in hun innerlijk en dat ze vanuit die woede een perspectief willen geven aan hun leven en anderen daar willen in meetrokken. Dat zal je steeds meer zien in de wereld, in bepaalde omstandigheden. Omdat er moeilijkheden komen, zullen er een aantal mensen als het ware gaan leven vanuit hun woede. Daar moet je absoluut niet in meegaan. Je moet het van je af kunnen zetten op een nuchtere manier door in je eigen leven te staan, door alle bitterheid op te geven en te weten dat je met liefde vooruit kan gaan.

Liefde moet de draagkracht zijn van je leven. Als je met moeilijkheden geconfronteerd wordt, wees daar enigszins dankbaar voor, omdat dit je kan helpen tot een duidelijkheid te komen in je leven. Er zijn zaken die je enkel vanuit jezelf kan weten en anders niet.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 7: Ga naar de wereld met liefde”
(uit hoofdstuk 4: ‘Over liefde en innerlijke vrede’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 487

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


